

**JANE HANSEN HOYT**



**{ MASTER PLAN }**

**GUDS OPRINDELIGE  
HENSIGT  
MED MÆND OG KVINDER**

# Indholdsfortegnelse

Forord .....	5
Kapitel 1: Nutidens virkelighed.....	7
Kapitel 2: At forstå Guds oprindelige plan .....	15
Kapitel 3: En hjælper, der svarer til ham .....	23
Kapitel 4: Angrebet .....	31
Kapitel 5: Den oprindelige forbandelse .....	39
Kapitel 6: Guddommelig erstatning, på Guds måde..	47
Kapitel 7: Profetiske mål .....	57
Kapitel 8: Gud har altid brugt kvinder .....	67
Kapitel 9: At arbejde sammen på at gennemføre Guds mål.....	79
Kapitel 10: Genoprettelsen.....	87
Noter: .....	95

## Forord

Fra 1. Mosebog til Johannes' Åbenbaring står det klart, at Gud er en Gud med evige mål. Job udtalte: "Nu ved jeg, at du formår alt, intet, *du har besluttet*, er umuligt for dig" (Job 42:2, kursiv tilføjet).

I Esajas 46:9-10 siger Gud: "Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg." Disse ord viser os, at vi kan forvente, at enhver profetisk bestemmelse, som Gud har udtalt siden verdens begyndelse, vil blive bragt frem i lyset og opfyldt.

Et sådant profetisk løfte, som blev givet ved selve skabelsen, vil til slut gøre op med den gamle forbandelse over Satan fra 1. Mosebog 3:15. Dette vers omhandler specifikt kvinden, men vi forstår, at Gud fra begyndelsen fortalte os, hvordan magtforholdene ville blive på jorden. Der var mand og kvinde. Det var denne struktur,

Gud skabte til at overvinde fjenden. Og gennem denne struktur ville han ikke kun overvinde Satan men også åbenbare sig selv over for verden. Det var "plan A," Guds master plan. Der var ingen "plan B."

Fjenden var klar over denne plan og greb hurtigt til handling for at adskille manden og kvinden ved at skabe mistro, frygt og manglende tillid mellem kønnene for at svække Guds plan eller forsøge at sætte den ud af kraft.

Menneskeracen lider fortsat under udfaldet af Satans ondsindede kup. Den sørgelige sandhed er, at kirken selv ikke fuldt ud har gjort sig fri af denne katastrofale hændelse. Forholdet mellem mænd og kvinder er mere end noget andet det fundament, Gud vil bruge til at gennemføre sin ultimative hensigt. Det er igennem kønnene, mand og kvinde sammen, at Gud til fulde åbenbares i herlighed, styrke, kraft og ultimativ sejr over den onde.

Løftet i Esajas 60 er, at samtidig med at verden bliver mørkere, vil der fremstå et strålende lys og herlighed. Det vil være herligheden og lyset fra den almægtige Gud, som tændes i hans folk på en måde, som hidtil ikke er set.

Dette er et af de oprindelige løfter, som endnu skal opfyldes.

Mit store håb i den tid, vi går i møde, er visheden om, at Gud er ved at opbygge en stærk og mægtig, levende og sejrrig kirke på jorden; en kirke, som har til formål at lyse op som et fyrtårn i tider med mørke og forførelse; en kirke, der på fremtrædende vis repræsenterer kongernes Konge og ærer herrernes Herre; en kirke som han vil fryde sig over at kalde sin herlige brud.

# 1 Nutidens virkelighed

Sikken fantastisk tid, vi lever i.

Hvilket utroligt tidspunkt at være en Guds søn eller datter.

Hvilket fremragende tidspunkt til at formidle den eneste sande Guds strålende vidnesbyrd!

Vi lever i en tid med flere og flere åbenbaringer. Det er en tid, hvor Gud i betydelig grad bringer os i overensstemmelse med himlen. I serien *The Way of the Warrior* (Krigerens vej, o.a.) kalder Graham Cooke denne livsstil for "fra himmel til jord" og ikke "fra jord til himmel." Det endelige formål med dette er, at de gamle løfter og profetiske hensigter udtalt af Gud skal blive opfyldt gennem os. Det er os, der er medspillere i disse sidste tider.

Som jeg ofte har hørt Graham Cooke sige: "Profetier er historie, som skrives på forhånd. De åbner for Guds

hensigter." De erklærer over for verden: "Det er sådan, det kommer til at ske" - og vi får lov til at blive inddraget i processen.

## Genoprettelsens Gud

Gud er ved at forme noget nyt i sit folk. I Romerbrevet 14:17 står der, at "Guds rige er ... retfærdighed og fred og glæde i Helligånden." Bibeludgaven *The Message* fremstiller samme vers på følgende måde: Guds rige handler om "hvad Gud gør med dit liv, når han bringer det i orden, giver det sammenhæng og fuldender det i glæde."

Gud er genoprettelsens Gud. Det ligger i selve hans natur at "bringe i orden." Dette gælder ikke kun i vores personlige liv men vedrører også direkte ethvert mål og løfte, han nogen sinde har udtalt ved sit Ord helt tilbage fra 1. Mosebog.

Gud grundlagde sin plan og sin bestemmelse for menneskeracen fra tidernes begyndelse. Det var i sandhed "historie skrevet på forhånd" og repræsenterer hans hensigter. Selve fundamentet for hans plan blev lagt i 1.

---

*Gud er genoprettelsens Gud.  
Det ligger i selve hans natur at  
"bringe i orden."*

---

Mosebog, da Guds billede blev udtrykt som mand og kvinde. Det var gennem denne struktur, Gud valgte at åbenbare sig selv og gøre sig kendt på jorden.

Fjenden har modarbejdet denne plan fra begyndelsen. Han har fra første færd angrebet dette fundament og vil fortsætte sin kamp, indtil han endegyldigt bremses og trædes under fode af kønnene, det mandlige og det kvindelige.

Konflikt eller krig er et stærkt og væsentligt tema i bibelen og udgør en vigtig baggrund for hele Guds hi-