

HVORFOR

havde jeg ikke hørt om dette før?

Af Mina Lande



Dette spørgsmål har runget i mig, siden jeg 13. november 1998 tog imod Jesus i mit hjerte. For jeg siger dig:

Det er det absolut bedste, der er sket i mit liv! Det var starten på den mest kraftfulde og revolutionerende personlige udvikling, jeg nogensinde har erfaret. Jeg havde ellers i ca. 15 år deltaget i adskillige kurser, seminarer og behandlinger inden for den alternative verden.

Min søgen inden for det alternative begyndte, da jeg var ca. 35 år.

Jeg arbejdede med en teatergruppe i USA. Min kæreste i gruppen fandt en anden kvinde, og det slog benene væk under mig. Jeg fandt et rebirthingkursus, hvor jeg fik afløb for min kærestesorg, og så begyndte min vandring. Jeg ville have mest muligt ud af livet, og der var jo så meget spændende at prøve for at få mere kærlighed, indre ro og livsglæde ind i mit liv.

Jeg mødte mange kreative, dejlige mennesker i det alternative miljø. Jeg vil nævne nogle af de ting, jeg har prøvet: healing, clairvoyance, kinesiologi, zoneterapi, bodymind system, hypnose, NLP, meditation (TM og andre), yoga, antroposofi, affirmationer, kreativ visualisering, drømmeanalyse m.m. - hvert år utallige såkaldte personlig udviklings-kurser. I løbet af disse 15 år tog jeg også to uddannelser, en som rebirther i Sverige og en på healerskole i København.

Jeg har brugt *utrolig* mange penge, måske omkring 400.000. Dertil kommer alle de bøger og musik/mantrabånd, som jeg købte, for der var jo stadig noget nyt at prøve. Når jeg ser tilbage, husker jeg følelsen af den gode oplevelse, det var at have deltaget i et kursus, men det varede jo ikke ved. Eller jeg orkede ikke at foretage alle de forskellige øvelser, vi havde fået foreskrevet, vi skulle arbejde med. Jeg husker specielt et år, hvor jeg slet ikke havde det godt. Jeg gik til healing, clairvoyance og hypnose, men fik det ikke bedre. Tværtimod blev det faktisk meget værre efter et besøg hos en clairvoyant, men som tiden gik, kæmpede jeg mig op igen.

Min hidtidige opfattelse af kristendommen og det at være kristen:

Kristendommen var for mig noget statisk. Den var grå og kedelig og uden udvikling. Den bestod af begrænsninger og forbud og var ligesom bare et sæt regler at tro på.

Jeg gik af og til i folkekirken, men ordene nåede ikke mit hjerte, for de følte uden liv. Når det gjaldt frikirker, oplevede jeg det nærmest som noget i retningen af en sekt bestående af ekstreme, verdensfjerne folk, laaaangt borte fra virkeligheden, og som snakkede deres eget indforståede 'halleluja' sprog.

I 1998 kom jeg til at se et program på den kristne Tv-

kanal, KKR. Samtidig var der kommet en del tanker til mig om, at det var vigtigt at finde ud af dette med mit forhold til Gud. Hvad sker der, når jeg dør? Findes Gud? Og i så fald, tror jeg på ham? På Tv-skærmen var der et telefonnummer, man kunne ringe til, og jeg fik aftalt et møde.

Undervejs i samtalen spurgte den mand, jeg talte med, om jeg ville modtage Jesus i mit hjerte. Æh... øh, - var det ikke lidt tidligt? Her kom jeg for at finde ud af det med *Gud*, og dette med *Jesus* var ligesom ganske nyt for mig. Inden for det alternative talte vi også om Gud men ikke om Jesus, men der var noget inde i mig, som fik mig til at sige ja, og han begyndte med en bøn, som jeg skulle gentage. Det, der skete i løbet af den bøn, kan være meget svært at forklare, men jeg prøver:

Noget inde i mig gav slip, jeg blev overskyldt af en ubeskrivelig kærlighed, og jeg græd næsten hele tiden, mens jeg gentog de ord, han sagde. Jeg fornemmede: "Nu er jeg kommet hjem". Jeg syntes, det var de skønneste ord, jeg havde hørt, og **der skete noget vældig positivt inde i mig**, som jeg var helt uforberedt på! Da jeg cyklede hjem, tænkte jeg: "Nu bliver mit liv helt forvandlet!" Jeg vidste bare inde i mig, at der var sket noget helt markant. Jeg fik senere at vide, at Jesus siger, man bliver født på ny, når man tager imod Ham, og siden erfarede jeg mere og mere virkningerne.

Det var, som om jeg blev sat på en klippe - tidligere skulle jeg igen og igen ud for at opsøge nye ting, når det, jeg syntes, jeg havde fundet, forsvandt efter et stykke tid. Jeg oplevede en vidunderlige **altomfavnende** kærlighed, og på grund af denne kærlighed græd jeg meget det første år. Efter nogen tid oplevede jeg også **en helt anden dyb indre fred**, som er der uanset omstændighederne. Den kom specielt efter en bøn.

Med tiden kunne jeg stadig oftere mærke en boblende livsglæde og taknemlighed, og det varer ved! Og ikke nok med det, det bliver bare mere og mere spændende.

Som sagt har jeg prøvet en hel del, men dette slår faktisk alt andet, jeg har prøvet. Jeg erfarer Guds liv, kraft og kærlighed i hverdagen. NU forstår jeg, hvad der menes med: Jesus lever!

BØN var noget, som fungerede helt fra første stund. Når der blev bedt for mig, kunne jeg hver gang mærke Guds nærvær og kraft.

Inden jeg blev kristen, havde jeg aldrig hørt om, at mennesker blev helbredt ved Guds kraft. Derfor var det virkelig en slags åbenbaring for mig at være med til Charles Ndifons møder i København i 2001, hvor jeg med egne øjne kunne se og opleve, hvordan mange mennesker blev helbredt i Jesu navn. Det var vidunderligt at være med til disse møder.

Samtidig med at jeg erfarede, hvor **fantastisk** det var, gjorde jeg mig mange tanker om, hvordan det kunne være gået til, at jeg ikke havde opdaget dette før. Jeg blev bl.a. klar over, at det ikke handlede om religion, men om en *relation* - til Jesus. Jeg blev også klar over, at der var forskellige måder at leve det kristne liv på, og det er vigtigt at vide, for ellers kan det være meget forvirrende og direkte misvisende for den, som står udenfor.

Det er det absolut bedste, der er sket i mit liv!

Den helt store livsvigtige forskel er *Helligånden*, som er Guds kraft her på jorden. Det er altafgørende, at jeg som kristen lever og vandrer i Helligåndens kraft og ikke i min egen. Jeg kunne se, at jeg gennem tiden havde mødt mennesker, som sagde, de var kristne, men som levede et liv bygget på ydre bud og regler og vandrede i egen kraft. Bibelen siger nemlig: "*Bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.*" Jeg havde knapt nok hørt om Helligånden men fandt altså ud af, at Han er livsvigtig i mit kristne liv.

Når jeg skriver alt dette, er det også fordi, jeg beder for folk, når jeg er med Aglow på alternative messer. Her møder jeg mange, som har ekstremt dårlige oplevelser gennem en opvækst i religiøse hjem, hvor ydre regler helt skygger for Guds kærlighed, og de har vendt det hele ryggen.

Jeg kunne se, at Guds betingelsesløse kærlighed, livet i Kristus, ofte var blevet voldsomt tildækket af menneskers bud og moralregler. Det er, som om en del religiøse kristne har stillet sig foran Jesus, og med deres 'menneskebud' og moralske pegefingre, *helt* har skygget for **Ham** og **Hans liv!** – Jeg husker, at jeg blev nærmest chokeret, da jeg opdagede, at der faktisk står noget om dette i Ny Testamente, bl.a. i Markusevangeliet:

"... forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er *menneskebud*. I har tilsidesat *Guds bud* og overholder kun *menneskers overlevering*." Mark 7,7-8.

Endvidere står der i vers 13; ”I sætter Guds ord ud af *kraft* med jeres egen overlevering.”

Disse ’menneskebud’ gør, at mennesker ligesom jeg selv gjorde, søger alle mulige og umulige steder, og derved kommer de til at skygge *helt* for det allervigtigste: **Guds kærlighed**, som er absolut betingelsesløs. Du kan komme til Jesus, præcis som du er, og når du tager imod Ham, vil Hans liv og kærlighed virke på indersiden af dig.

Jeg opdagede senere, at jeg i en lang periode havde været vred på de kristne. *Hvad i al verden havde de haft gang i? Hvor havde de været?*

Jeg havde været søgende i 15 år, brugt en masse penge, tid og kræfter, **og her i Kristus var jo alt, jeg egentlig havde søgt efter hele mit liv + mere til!** - og det var fuldstændig **gratis!** Det var virkelig et STORT paradoks for mig, at det bedste er fuldstændig **gratis!!**

Jeg havde gennem årene mødt en del kristne, og de kunne jo have fortalt, hvad det egentlig handler om. Når du åbner dit hjerte og siger: ”Jesus, kom ind i mit liv” – så er det, der sker noget!

På baggrund af min egen erfaring og årtiers søgen bliver jeg altså nødt til at sige klart og tydeligt, og om nødvendigt kravle op på hustagene for at råbe ud - specielt til dig, som er allergisk over for det kristne eller har dårlige erfaringer med det: ”Gå **DIREKTE til Jesus** - selve KÆRLIGHEDENS KILDE. Se ikke på mennesker! Tag imod Jesus i dit hjerte, så vil du selv igennem egen erfaring lære at kende Kristi kærlighed, som langt overgår *al* kundskab. Gør din *egen* erfaring. Jeg kan på det stærkeste anbefale det!”

Jeg har ofte tænkt:

Hvis blot folk vidste, hvilken **enorm kærlighed, glæde og fred**, de siger ja til ved at tage imod Jesus, så ville de umiddelbart gøre det!

Jeg har levet længe nok uden denne livsbekræftende og livsforvandlende kærlighed til at vide, hvad jeg snakker om!

Har du kommentarer eller noget, du vil spørge om, må du gerne sende mig en mail på:

minalande@jubii.dk

Mina Lande, København



www.aglow.dk