

## Skelsættende brev (Landmarkletter) fra Jane Hansen Hoyt, leder af Aglow International

Et *'skelsættende brev'* adskiller sig fra andre breve ved at fremsætte et fundamentalt princip, som er gældende for Aglowtjenesten og dens lederskab. Du bedes bevare det som et dokument, der fremover kan refereres til.



Februar 2010

Jeg sender mine hilsener i Jesu navn!

I den senere tid har jeg følt mig tilskyndet til at skrive til dig om de profetiske ord, som Aglow modtager.

### Profeti i balance

Jeg tror på, at de profetiske ord, der tales over Aglow, ikke fremsættes som en uafhængig "sandhed" men som ord til anerkendelse af det, som Gud allerede har opbygget i sine kvinder, samt som ord, der bekræfter os i vores ånd, idet vi fortsat går fremad i Guds kaldelse over denne tjeneste.

Lad mig dog tilføje, at Aglow ikke baserer sin tjeneste udelukkende på profetiske ord – og heller aldrig har gjort det. Alligevel har vi lige fra den første begyndelse modtaget profetiske ord, ofte på konferencemøder.

Ved vores internationale konference i Louisville, Kentucky i 2009 gav vores taler Asher Intrater os et stærkt ord om, at vi skulle blive "en skare af Maria'er," som skulle hjælpe til med at frembringe Jesu genkomst. Forståelsen af dette ord har ført til forvirring for nogle, men jeg håber med dette brev at kunne bringe klarhed.

Jeg havde tjeneste med registrering under Aglows første internationale konference, som blev afholdt i Seattle i 1974. Jeg husker, at allerede på det tidspunkt var der tale om profetisk tjeneste gennem talerne dr. Pat Robertson og dr. Jack Hayford, som begge fortsat er venner af Aglow.

Interessant nok talte dr. Hayford om "Maria miraklet." Det var et stærkt ord om, at Gud brugte Marias skød til at bringe sin søn til verden. Han drog den parallel, at vores ånds skød også blev brugt til at bringe Jesus til jorden gennem vores tro og bønner. Når jeg taler om "vores ånds skød," skal det forstås som værende ikke køns-specifikt men henviser til Kristi brud, hvad enten det er en mand eller en kvinde.

Jeg opfatter Asher Intraters "Maria"- ord til os ved sidste års konference som en stærk bekræftelse af dr. Hayfords ord 36 år tidligere såvel som en bekræftelse til den enkeltes ånd.

Jeg har altid været en, der søger at vandre i balance – og især som din leder. Min måde at give gensvar til Ånden på er ved at lade ham åbne tingene for mig. Jeg forsøger ikke selv at skubbe på eller få det til at ske. Min far lærte mig tidligt i livet at "gøre det besværligt for Gud." Jeg håber, at det er sådan, jeg har gjort i mit lederskab gennem årene i Aglow.

### Aglows lederskab

Jeg vil gerne forklare, hvordan Aglow er blevet ledt i disse mange år. Jeg har haft det utrolige privilegium at være en del af Aglow fra den første tid. Det var i første halvdel af 1970'erne, at jeg begyndte at hjælpe til som frivillig i opstarten af det, som vi nu kalder det internationale niveau.

På det tidspunkt befandt Aglows kontor sig i et hus i Edmonds, Washington. Da jeg boede i Edmonds og tjente som lokal leder og siden som medlem af bestyrelsen for hele lokalområdet, blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med nogle af de mange opgaver, som opstod i forbindelse med udviklingen af denne nye tjene-

ste. Vores lille gruppe af kvinder, som var frivillige på kontoret, var ganske forbløffet over den hurtigt voksende interesse for vores nye tjeneste, som dengang kaldtes Women's Aglow.

Aglow begyndte i 1967, og ingen drømte dengang om, at det skulle blive en tjeneste og da slet ikke en verdensomspændende bevægelse. Aglow oprettedes som forening i 1972 efter anbefaling af en af tjenestens første rådgivere, pastor Dennis Bennett. Pastor Bennett var rektor på St. Luke's Episcopal Church i Seattle og var en af de første ledere inden for det, der skulle blive den karismatiske fornyelsesbevægelse, som fejede gennem de traditionelle kirker.

Faderens vejledning og hjerte, som udtrykt gennem denne kære gudsmænd, var til opmuntring for os i vores nye projekt. Han havde haft indflydelse på den voksende fornyelsesbevægelse og fortalte, at han havde en stærk fornemmelse af, at Gud var ved at frembringe noget nyt på jorden gennem Aglows fødsel.

Aglow var først lige begyndt at vokse på det tidspunkt. Alligevel fik vi profetiske ord fra anerkendte kristne ledere, om at vi skulle blive en tjeneste, som rakte ud til verdens nationer. Ja, sådan er det virkelig blevet.

Jeg var fortsat som frivillig på kontoret under de første to internationale ledere: Ellen Olsen og Margaret Moody. I løbet af den periode blev den første internationale bestyrelse dannet. Med Aglow som "noget nyt i verden" havde de aldrig vandret ad den vej før; men disse kvinder søgte Gud af hele deres hjerte. Som Abraham vandrede de ud til en skæbne, som de ikke helt forstod. De var bare lydige, og Gud belønnede dem for deres trofasthed.

### **Mand/kvinde mandatet**

I 1980, da jeg blev den tredje internationale leder, begyndte jeg at tale om, hvad Gud havde vist mig om den betydningsfulde plads, kvinder havde i hans plan, som var ved at udfolde sig. Jeg talte om nødvendigheden af forsoning mellem mand og kvinde som forudsætning for, at Guds plan som omtalt i 1. Mosebog 1 – 3 kunne blive virkeliggjort. Disse første budskaber og Guds fortsatte åbenbaringer vedrørende hans planer for mand/kvinde forsoning endte med at blive vores første mandat.

### **Islam mandatet**

I 1991 kom der et overraskende ord på vores internationale konference i Orlando, Florida. Det talte om den islamiske verden og den tråd, Gud ville lægge i vore hænder, så vi kunne hjælpe med at trævle dette system op. Dette ord kom gennem en af vore egne aglowkvinder, Diane Fink, som nu er leder af Aglows institut for tjeneste.

Det spørgsmål, der hang i luften i 1991 var: "Hvad gør vi nu?" Da den internationale bestyrelse, som er ansvarlig for større beslutninger i tjenesten, mødtes for at drøfte det ord, havde vi en stærk tiltro til, at det kom fra Gud, men ingen af os anede, hvordan eller hvor vi skulle gribe det an. Men Gud begyndte i sin trofasthed at lede os på måder, som i tilbageblikket synes forbløffende.

I 1993 ved vores internationale konference i Phoenix, Arizona, var en af vore talere Steve Penny, en ung australsk præst med profetisk nådegave. Han sagde følgende: "Jeg ved ikke, hvad det var, der skete i 1991 på jeres aglowkonference, men ... der blev gennem Guds Ord sået noget af Guds mål med denne tjeneste i jeres hjerter. Der skete en befrugtning." Han fortsatte: "Jeg tror på, at om endnu et par år vil de ting blive født, som er blevet sået i jeres hjerter, men på denne konference bekræfter Guds Ånd: 'Jeg er i færd med at gøre det. Dette er min plan.'"

Nøjagtig to år efter at Steve Penny talte, kom endnu en bekræftelse på vores internationale konference i 1995 gennem en anerkendt profetisk leder, Rick Joyner. Han kendte intet til det ord, vi oprindeligt havde fået. Gud ville være sikker på, at vi hørte og forstod, at det kom fra hans hjerte. Da Gud talte det første

profetiske ord til os om islam, var det ti år inden de tragiske begivenheder 11. september. Han er *Jehova Jireh*, den der går forud for os og sørger for det nødvendige på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt.

I dag har vi aglowgrupper i mange af de islamiske nationer, og vi går i gang med vores 9. år med *Diwaniya*, vores TV serie på arabisk, som dækker mange lande i verden og har stor gennemslagskraft i den muslimske verden. Diane Moder, vores leder af det islamiske område samt uddannelse, afholder på regelmæssig basis indsigtsfulde seminarer, som har oplyst ikke kun aglowledere men også mange kirkeledere.

### **Israel mandatet**

I juli 2000 under Aglows første rejse til Israel – som vi troede skulle være en ”engangsforeteelse,” talte Gud til mit hjerte på en måde, så jeg forstod, at jeg skulle fortsætte med at opbygge en guddommelig forbindelse med Israel. Men endnu en gang vidste jeg ikke hvordan. Jeg ventede i lydighed på, at Helligånden skulle åbenbare, hvad det var, Gud ville.

I juni 2001 udvalgte Gud så suverænt et tidspunkt, hvor han tydeligt bekræftede sit mandat for Israel over for mig og over for Aglow. Det skete under en lille Israel-konference, som ikke var i aglowregi. Her bekræftede flere internationale ledere, hvad Gud talte. Siden da har Aglow gennemført 8 rejser til Israel og planlægger den 9. i maj 2010. Helligånden har gentagne gange sagt til Aglow: ”I er blevet kaldet til en tid som denne.” Det tror jeg på!

Efterhånden som den internationale bedebevægelse er vokset verden over, er Aglows Globale Bedehus også vokset under ledelse af bedekoordinator Nancy McDaniel. Takket være øjeblikkelig kommunikation kan vi i dag meget hurtigt udsende en opfordring til en million kvinder om at bede for kritiske begivenheder rundt om i verden. Vi er vokset i erfaring og autoritet i bøn.

Vi sætter stor pris på bekræftende ord udtalt over denne tjeneste af så prominente kristne ledere som Dutch Sheets, aglowrådgiver, som udtalte Esajas 22:22 over Aglow under vores nationale konference i Phoenix, Arizona i 2004.

### **Tiden bringer skiftende fokus**

Da Aglow startede helt tilbage i 1960'erne var fokus på dåb i Helligånden, nådegaverne samt lovsang og tilbedelse. Det var den tids fokus, fordi det var på de områder, Gud virkede dengang.

Så begyndte Helligånden at skifte fokus. Ikke at han forlod Åndens dåb eller de tidligste elementer i undervisningen, men han byggede på HVORFOR vi havde modtaget Åndens liv i vores indre. Vi begyndte nu at høre om, hvordan Gud var ved at rense sit tempel.

Vi oplevede forandringer i vores hjerte og vores liv. Vi blev klar over, at det var nødvendigt at se på smerter, sårethed, overbevisninger, handlingsmønstre i vores liv, som Gud ville sætte os fri af. Mange kvinder over hele verden har vidnet om den helbredelse af deres hjerte, som de har modtaget gennem Aglows tjeneste. Jeg er selv en af disse kvinder.

Gud var begyndt at helbrede, genoprette og bringe nyt liv til sine tjenerinder, så vi kunne blive brugbare for ham til hans store værk. Når Helligånden begynder at fremhæve et bestemt område, er det ikke fordi VI har besluttet, at der skal ske en forandring. Det er ham, der gør det.

### **Brud og brudgom/mand og kvinde**

I de sidste par år er der mange af os i tjeneste, som har fornemmet, at der er fokus på noget nyt ... bruden og brudgommen. Da jeg selv er nygift brud, har jeg haft særlig opmærksomhed på, hvordan bruden drages mod brudgommen.

Hele Guds Ord handler om, at Gud søger en evig ledsager til sin søn. Gammelt Testamente peger hen imod hans søn Messias' komme og på brudgommen, som opsøger, gør kur til og søger at vinde bruden. Nyt Testamente er den videre historie om, hvordan sønnen søger at vinde sin brud. Interessant nok blev dette "nye" fokus bekræftet gennem ledere på vores konference i Louisville.

Det er spændende, at Helligånden virker på den måde i denne tid, men vi forholder os fortsat afbalanceret i vores måde at gribe det an på, som vi fornemmer, han er ved at gøre. Vi bekræfter blot i vores hjerte, at vi giver gensvar på brudgommens tilnærmelser over for sin brud, idet han gør os rede til det, han har til os i denne tid.

Jeg tror på, at Gud har et formål med det, han siger og gør. Forstår vi fuldt ud, hvordan det skal bringes til udførelse? Nej. Vi har heller aldrig indtaget nogen specifik teologisk holdning bortset fra vore grundlæggende trosartikler, som altid har været lagt åbent frem på vores hjemmeside.

Det vi ved, er at siden 2003 er mænd blevet tiltrukket til Aglow på en ny måde; de har spurgt, om de kunne danne deres egne små grupper under Aglows banner. Vi har set dette ske i adskillige lande, og vi venter nu på Herren for hvad, der videre skal ske. Vi vil reagere i tiltro til, at Gud helt og aldeles formår at udvikle det, som er i hans hjerte, hvis vi blot venter på hans udspil. Vi vil ikke reagere med frygt og tvivl.

Jeg mener, at Aglow allerede har vandret i tro og taget herredømme gennem vore bønner. Vi har overalt bedeteams, som beder kraftfulde bønner. De 12 regionale ledere i USA, som tjener under den amerikanske nationalbestyrelse, rejser i år med hver deres team til Washington, D.C. hver måned for at bede for vores land. Det første team har netop afsluttet deres tur til vores hovedstad med en rigtig fin rapport om, hvordan Gud ledte dem i bøn.

I andre lande rundt om i verden beder aglowledere også i områder, som få tør begive sig ind på, og tager herredømme over alt, som ikke herliggør Gud. Husk på, at Gud opfordrede det første ægtepar i Edens Have til "at herske." Af hensyn til dem, der synes at frygte begrebet: at tage herredømme, vil jeg gentage, at det ikke går ud over, hvad Gud har sagt i sit Ord; men det holder sig heller ikke tilbage i frygt, fordi der er nogen, der har misbrugt det ord.

Jeg føler mig stadig ydmyg over jeres kærlighed og støtte til mig som leder. Jeg ønsker også, at Aglow fortsat må virke i den autoritet, vi har opnået gennem årene. På samme måde som i et livsforløb øges vores visdom, idet vi vokser. Sådan er det også i åndens rige. Det er ikke hovmod, når vi siger, at vi har opnået autoritet og visdom. Det er noget, vi giver Gud æren for. Hold dig ydmyg i dine egne øjne men gå ud i kraften fra det navn, vi alle elsker ... Jesus.

Jeg håber, at dette brev kan være til hjælp for dig, og at dit hjerte må glædes over, at Gud har knyttet os sammen, opbygget vores tillid og givet os en kærlighed til hinanden, som vil gøre fjenden til skamme.

Al ære til Gud!

*Jane*